



Digi – Krommert

nummer 7, sept-okt 2015

Van de voorzitter

Het is alweer een half jaar geleden dat ik voorzitter werd van onze mooie roeivereniging! Tijd om eens even de balans op te maken.....

Het bevalt mij uitstekend! Nog meer dan als gewoon lid zie ik wat een mooie club we eigenlijk hebben. Dat bleek bijvoorbeeld onlangs op onze ledenmiddag. In de plaats van de onderlinge wedstrijden kregen we een heerlijke lunch voorgeschoteld en voeren we met een ware Armada door de Woerdense singels. Erg gezellig. Ik neem aan dat elders in de nieuwsbrief de foto's van deze dag te vinden zijn. Bij mijn welkomstpraatje vroeg ik wie zich "nieuw" in ons gezelschap voelden, zodat ze zich even konden voorstellen. En dat waren er veel! Heel leuk om te zien hoe jullie vanaf maart (of nog recenter) enthousiast zijn geraakt van het roeien bij de Krom en dat jullie er bij waren!



Ook op de 'gewone' dagen' ziet het er op ons zonnige terras heel leuk uit. Zeker zaterdag om een uur of half tien (ik heb dan al geroeid) is het een drukte van belang. Waarbij vooral de instructiegroepen van de volwassenen en jeugd opvallen. Ik ga er vanuit dat we de beschikbare boten ook op dat tijdstip eerlijk en efficiënt kunnen blijven verdelen.

Wat mij nog het meest bekoort is, dat de vereniging wordt gedragen door steeds meer actieve leden. Of het nu de ervaren TC of barcommissie is of andere initiatieven zijn (kleding, terrein, instructie, introductie enz, enz): dit voelt heel goed..... Van zo'n vereniging wil ik graag voorzitter zijn!

Bestuursnieuwtjes

In en rond het bestuur is ook van alles gaande. Zo vieren we volgend jaar ons **25 jarig bestaan!** En dat willen we natuurlijk goed doen. Met elkaar en ook zodanig dat 'Woerden' er ook iets van merkt! Nu wil het zijn dat ons bestuurslid PR, Renate, belast met de voorbereidingen van dit lustrum, het bestuur gaat verlaten. De reden daarvoor is fantastisch: **Renate is zwanger!** Maar voor ons betekent haar vertrek een groot gemis. Dus zijn we doende met het benaderen van een opvolger/ster voor haar. Daarnaast hebben we van de technische commissie een mooi plan ontvangen voor het verbeteren van onze haven. Zoals eerder aangegeven is dat hard nodig. We willen van de nood een deugd maken, door een mooie **drijvende vlonder** aan te leggen. Wat ook voor het aangepast roeien een belangrijke voorwaarde is. Als bestuur zien we het plan van de TC zitten. Er is echter nog wel een

aantal zaken te regelen. Zo willen we proberen bij een fonds of sponsor geld te krijgen, want anders drukt het erg op onze reserves. En we zullen met Waterschap en Gemeente moeten praten. Zo is er een omgevingsvergunning nodig.

Wat betreft **het terrein** (het achterstallig onderhoud van de beschoeiing in de insteekhaven en onze gewenste lange-termijn zekerstelling) heb ik goede hoop dat we binnenkort stappen kunnen zetten met het Utrechts Landschap. Daar is namelijk een nieuw hoofd exploitatie aangetreden. Thomas van der Heide. Na een telefoontje van mij naar de directeur van het U.L. staan we hoog op zijn prioriteitenlijst. Ik heb hem inmiddels rondgeleid op de Krom en hem van onze wensen op de hoogte gesteld. Hopelijk daarover binnenkort nieuws. De commissie 'terrein' komt begin oktober hierover bij elkaar. Ik sluit niet uit dat we daarna een ingelaste Algemene Ledenvergadering houden om enige knopen door te hakken.....

Tot het zover is: geniet van het roeien en van elkaar. Zeker nu het nog aardig zomert af en toe!

Rob van Brouwershaven

Midweekers doen rondje Utrecht en Rhijnauwen op 8 juli

Door Jos Maas

Met drie wherry's en 12 Krommers doen we op 8 juli een midweek-toertocht vanuit Viking over de Kromme Rijn naar Theehuis Rhijnauwen.

Na de zeer succesvolle tocht in oktober 2014 over eigen water, waarbij op de Zieme en de Meije gedurende meer dan een uur de regen met bakken uit de hemel was gevallen, hebben wij geprobeerd dit record te breken.

Dat wij hierin geslaagd zijn moge blijken uit de foto's van Pieter Hagendijk die laten zien hoeveel water er tijdens de tocht heen, maar vooral tijdens de heerlijke pannenkoekenlunch in de boten was gevallen, dan wel met hoeveel energie gehoosd is. We kregen achteraf nog de felicitaties voor dit succes van onze gastheer bij Viking en complimenten, dat het ons gelukt is tussen al die prachtige zonnige dagen juist de enige regendag uit te kiezen.

Prachtige mensen, die Krommers, er is geen onvertogen woord gevallen, sterker nog iedereen heeft aangegeven nog nooit zo'n leuke tocht te hebben meegemaakt. Wel hebben we op strategische punten een goed groepsgesprek gevoerd om gezamenlijk te beslissen de volgende fase van onze tocht al dan niet in te gaan. Zo kon het gebeuren, dat het net even ophield met regenen op het punt waar de Kromme Rijn uitmondt in de Singel. Bakboord uit terug naar Viking of stuurboord uit de singels langs en via de Oudegracht? We kozen voor het laatste, hetgeen voor wie deze tocht nog nooit had gemaakt, een geweldige belevenis was. Dat we deze omweg later op de Vaartse Rijn weer met regen moesten bekopen werd voor lief genomen.

Ook bijzonder op deze tocht was, dat er twee roeiers van het A-team (aangepast roeien) met hun vaste begeleiders zijn mee geweest. Ze hebben aangetoond aan zo'n tocht goed en verantwoord mee te kunnen doen.



Ledenmiddag en fotowedstrijd 29 augustus

Een ware Armada trok door de singels op 29 augustus. Het was een geslaagde middag.

Ellen Delfos is winnaar van de **meest originele** foto hieronder



De foto hiernaast van Katarina Rikkers werd gekozen tot de **mooiste**



Veel meer foto's kun je vinden op website:

<http://www.rvdekrom.nl/category/laatste-nieuws/?id=menu-item-264>

Lichtjestocht Amsterdam- september 2015

Verslag van Cisca van Bilzen

Het regende de ochtend van de lichtjestocht verschrikkelijk. Dikke druppels kwamen uit de lucht vallen. Gelaten keek ik naar buiten. "Dit wordt wat zeg", dacht ik bij mezelf. Op Weeronline zou het toch op gaan klaren einde van de dag en zowaar kwamen er steeds meer blauwe plekken in de lucht. Om 16.00 uur hadden we afgesproken bij de loods. Ron had alles keurig geregeld, de lucht was blauw, lampjes mee, Tomtom ingeschakeld en zo gingen we op weg. Aangekomen in Amsterdam moesten we bij roeivereniging De Hoop zijn op de Weesperzijde. Dat klinkt eenvoudig maar dat is schijn. Hemelsbreed waren we er dan ook niet ver vandaan maar door al dat eenrichtingsverkeer duurde het toch even. Dat maakte gelukkig niet uit want we konden een boot huren en konden dus eigenlijk instappen en wegwezen met hun wherry.

Ik zat in de boot met Ron, Katerina en Roel. Ron en Roel zouden beginnen met sturen. Het was inmiddels prachtig roeiweer gelukkig. Op de Amstel gingen we richting Apollo hotel. Daar hadden we rechtdoor moeten gaan maar omdat Ron en Roel de omgeving zo mooi vonden zijn we eerst een flink stuk stuurboord uit gegaan. Helaas kwam er een medewerker van de roeivereniging ons gehaast waarschuwen dat we toch echt om moesten draaien. Zo gezegd, zo gedaan en we vervolgden onze weg richting het centrum. De boot met Marieke, haar zoon Thomas en Jos waren we inmiddels uit het oog verloren. Ondertussen nog een keer gewisseld zodat iedereen aan bod zou komen met roeien en sturen.

Hoogtepunt voor mij was natuurlijk het centrum, ik keek echt mijn ogen uit. Alles is zo anders vanaf het water ook al ken je de omgeving wel. Ook is sturen daar een behoorlijke uitdaging.

Rondvaartboten hebben voorrang en dat nemen ze ook, dronken studenten of onnozele buitenlanders denken dat ze voorrang hebben en nemen dat ook. Prinsengracht, Herengracht, langs Carré, het is allemaal even indrukwekkend. Om 20.45 uur waren we terug bij de loods en konden we de boot weer inleveren. Bij een andere roeivereniging kregen we uitstekende nasi te eten. Na nog wat gezellig met z'n allen nagetafeld te hebben gingen we weer naar huis. Dit keer rechtstreeks. Ik heb deze tocht nu voor de 3^e keer gedaan en elke keer hebben ze een iets andere route.

Aanrader

Ik kan deze tocht echt enorm aanraden want hij is zo leuk. Het is maar 15 km of zo dus voor veel mensen prima te doen. Je moet wel goed kunnen sturen want in het centrum is dat wel een uitdaging. Volgend jaar zal hij vast wel weer zijn, doe eens gek en schrijf je gewoon in. Je zult er echt geen spijt van krijgen. Beloofd!!!



Bootgebruik voor instructie

De **Barwoutswaarder** en de **Laurium** zijn in de periode van 29 augustus t/m 24 oktober iedere zaterdag van 9:30 - 11:00 uur gereserveerd voor instructie. Andere leden kunnen op die uren geen gebruik maken van deze boten.

Ledennieuws

Nieuwe leden

Anne Schouls

Opzegging lidmaatschap

Mocht je je lidmaatschap willen opzeggen, wat wij natuurlijk heel erg jammer zouden vinden, dan kun je dat doen vóór 1 december door een mailtje te sturen naar de secretaris. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

De volgende

De volgende digi-Krommert verschijnt ongeveer 1 november. Wil je iets melden stuur het dan aan redactie@rvdekrom.nl

